

25 ÅRS JUBILÆUM



44

FEDE HISTORIER
FRA DE SIDSTE
25 ÅR I KÆRENE



Kærenes Boligsociale Fællesskab





KOLOFON

Bogen er udgivet af Kærenes Boligsociale Fælleskab i samarbejde med AAB, AKB og Lejerbo. Og er sponsoreret af: Anno-Ren ApS, BMI A/S, Bolind, CombiByg, K.S. Specialservice ApS, Micali EI A/S, Mester Jacob ApS, Gert Hansen & Co. ApS, Floor ApS, Racoon, Martin Munch ApS og Engelgaard VVS Teknik A/S

REDAKTION

Susanne Mikkelsen
Boligsocial koordinator i Kærene

Søren Lillevang
Ejendomsleder i AKB

DESIGN OG TRYK

Rikke Dall Schyth – Tlf.: 30420418

BILLEDER

Susanne Mikkelsen og andre

OPLAG: 1.600 stk.

UDGIVELSEÅR: 2019

BRITT JENSEN
VICEBORGMESTER
RØDOVRE



FORORD

Kærene i Rødovre er historien om den grimme ælling, der bliver til den smukkeste svane i byen. Det er historien om et boligområde, der i starten af 1990'erne var ensbetydende med utryghed, ballade og mistrivsel. Et boligområde, som få var glad for at bo i. Og som endnu færre havde lyst til at flytte til.

Men det er også historien om et fællesskab, der sejrede og hvor vi med fælles hjælp forpligtede os til at ændre den triste udvikling. Det er historien om et boligområde, der forvandlede sig til en stor flot svane – et smørhul – lige midt i hjertet af Rødovre.

Mange taler om boligpolitik som noget, der fortrinsvis handler om bygninger og deres indretning, men for mig er boligpolitik meget mere end det. Det handler først og fremmest om mennesker og om at kunne fastholde de sociale netværk samt at skabe sociale aktiviteter i boligområderne. Og netop "Kærene" er udtryk for et boligområde, hvor beboerne med engagement og vilje har skabt et stærkt positivt fællesskab.

Dengang for 25 år siden vidste vi, at noget særligt skulle ske, hvis ikke Kærene for altid skulle ende som en trist ghetto historie. Dengang for 25 siden lykkedes det os at skaffe engagement indefra – fra beboerne, de lokale aktivister, beboerdemokraterne, boligselskaberne og alle de lokale kommunale institutioner bl.a. skoler, daginstitutioner, fritidshjem og mange flere. Nyrupregeringens byudvalg bevilgede samtidig penge til projektet. Og kommunen trådte også til og støttede projektet. Det lykkedes at skaffe engagement og finansiering til det boligsociale arbejde i Kærene. Trods mange dystre meldinger, så lykkedes det faktisk at skabe en fantastisk udvikling i dette vidunderlige boligområde.

Det har ikke altid været let og vi har været igennem mange op- og nedture. Men fællesskabet har altid bestået og hver eneste gang, der har været opræk til uro eller problemer – ja så er netværket og fællesskabet trådt sammen. Fællesskabet og netværket omkring Kærene har gang på gang vist sin ukuelige styrke.

Det boligsociale arbejde i Kærene er et skoleeksempel på, hvordan man ved fælles hjælp mellem boligområde og kommune, kan skabe den mest beundringsværdige udvikling af et skønt boligområde – til gavn for de mange borgere i Kærene.

Denne bog beskriver den fantastiske rejse, som Kærene har gennemgået i de seneste 25 år. Læs den og nyd den – lær af den og brug den som inspiration. Tro flytter bjerge – jeg tror på det lokale fællesskab og jeg ved, at vi sammen kan nå meget langt. Den lange og imponerende resultatliste tæller sit eget tydelige sprog.

Jeg er stolt af det boligsociale arbejde i Kærene i Rødovre. Og jeg er fuld af beundring for de mange, mange borgere, beboere, frivillige ildsjæle, medarbejdere i boligselskaberne og i kommunen, den boligsociale koordinator og mange, mange flere.


Et kæmpe og hjerteligt tillykke med de første 25 år til det boligsociale arbejde i Kærene. Fællesskab forpligter – og vi har vist vejen sammen for Kærene i Rødovre. Held og lykke på den videre rejse og tusinde tak for et fantastisk samarbejde gennem alle 25 år.



1995

Så kom vi i gang!

CAFÉ BIBLOTEKET – stedet hvor de første idéer og aktiviteter opstod. Her kunne man komme forbi og få en kop kaffe, læse dagens avis og det var samtidig beboerrådsgiverens arbejdsplads og base

BILLEDE 2 

MULTIBOLDBANEN

Noget af det første vi havde fokus på, var de unge som hang lidt rigeligt på gadehjørnerne og godt kunne tænke sig et sted at være sammen, sådan lidt mere uformelt.


En multiboldbane var et ønske fra de unge, og den blev det første boligsociale projekt, med indvielse og velsignelse fra både den lokale Borgmester Erik Nielsen og daværende socialminister Karen Jespersen. Multiboldbanen i Nørrekær er den dag i dag stadig det sted, hvor unge mødes om gadeidrætten.

 BILLEDE 1

PRÆRIEN

Når man drikker øl, ja så skal man lade vandet på et tidspunkt ... begge dele foregik ofte foran Netto, til gene for beboere, butikker og børnehave. Derfor byggede vi en skurvogn på den anden side af vejen, med toiletforhold, vand og varme. Her kunne øl-drikkerne sidde i fred og ro, til glæde for alle. Brugerne døbte skurvognen "Prærien", et sted der ikke havde den letteste begyndelse, men i dag er vellidt, og et sted som mange er stolte af.

Igennem årene er der drukket mange liter øl og knyttet lige så mange venskaber. Tænk engang, at vi i 2020 kan fejre Præriens 25 års jubilæum – hvem havde regnet med det?

 BILLEDE 3 OG 4

1996

Kulturby 96 – naturlegeplads


Når det regner på præsten så drypper det som bekendt på degnen. København blev udnævnt til Europas Kulturby 1996, og vi fik alt det sjove i kærene. 8 kunstnere fra hele verden blev inviteret til at bo i området, i 2 måneder og det blev der en helt særlig og spændende naturlegeplads ud af, der holdt i mange år

BILLEDE 2 




KVINDEGRUPPEN

Enlige mødre med børn har brug for netværk, og derfor opstod kvindegruppen som hver måned samlede kvinder og børn til fællesspisning og socialt samvær, hvor også kommunens sundhedsplejerske deltog. Når skolernes sommerferie begyndte, stod mange uden ferieplaner og kvindegruppens frivillige lavede derfor en sommerkoloni på Lille Henriksholm. I mere end 10 år kunne man komme med på sommerkoloni til glæde for børn og enlige mødre.

 BILLEDE 3 OG 4

BEBOERBLADET MILEPÆLEN

Hvordan får vi gode historier og vigtig information ud blandt beboerne, altså historier som nogle gider at læse? Det gør man når aktive beboere hvæsser pennen og sætter sig sammen og siger "vi laver et beboerblad og folk skal sgu betale for det", så godt skal det være. Som sagt så gjort, i mere end 12 år skrev redaktionen gode og vigtige historier om og for området.

 BILLEDE 1



1



2



3




4

1997

KAF'ka står for Kærernes Aktivitets Forening

Og Kaf'ka kunne virkelig noget. Helt fra begyndelsen var de med til at starte: Juletræsfest, Store Legedag, Sankt Hans, Fastelavn og senere kom Petanque, Markedsdage og Kulturnat.

BILLEDE 1 OG 3 


Altid trak deres arrangementer fulde huse. Ja, Kærerne ville ikke helt have været det sammen uden KAF'ka. 10 år blev det til med en enorm arbejdsindsats, som har været med til at skabe og synliggøre vigtigheden af det frivillige sociale arbejde i Kærerne.

MIDTVEJSKONFERENCE

Efter 2 år valgte styregruppen at holde en midtvejskonference for at tage pulsen på hvordan aktiviteterne var kommet fra start. Et af de overordnede budskab var:

Prærien skal bibeholdes!

Prærien har givet større tryghed og mere ro i forhold til omgivelserne. Prærien har givet "præriefolket" et bedre forhold til lokalområdet, blandt andet fordi præriefolket ikke længere opfattes som et irriterende element. Samtidig har Prærien givet præriefolket et langt bedre fællesskab. Det er en stor styrke, at Prærien fungerer med reel brugerindflydelse, det har givet fællesskabsfølelse og har styrket selvtilliden. Beboerne, forretningerne og præriefolket er alle glade for Prærien."


 BILLEDE 2 OG 4



1998

Ungdomsfodbold – BK Vest

Gammelmandsfodbold overlever jo ikke i længden, og derfor gik boligområdets netværk sammen med BK Vest, nu skulle ungdomshold afprøves og skabe nyt liv i klubben. Man opstartede et micro hold af små drenge, som blev starten på den ungdomsafdeling vi ser i dag. Det har skabt liv og et stort netværk blandt børn og forældre i området

BILLEDE 1, 2, 3, 4 OG 5 

KÆRSTEDET

I AAB's højhus (som ikke er længere), startede Kærstedet ud som et lokalt tilbud til psykisk syge i Rødovre. I dag holder de til i en lejlighed i AKB. Boligområdes netværk har i mange år med succes arbejdet sammen med personalet i Kærstedet. At have et psykiatrisk værested er en gave til gavn for alle i området. Vi bruger hinanden, ligesom brugerne kan benytte områdets mange tilbud - og gør det.



1



2

1999

Årets ildsjæl

Carina Corinth fik som den første nogensinde Rødovre Kommunes ildsjælepris i 1999. Hun fik den for sit store arbejde med "Ung til ung rådgivning". Men hun er ikke den eneste i Kærene, der har vundet denne særlige pris

Udover Carina har 5 andre ildsjæle vundet prisen:


2000 – Carsten Boesen – Lokalhus Syd

2001 – Jette Jensen – Livskvalitet og varme

2003 – Per og Meyer – Fra Prærien

2005 – Rousan Okutan – Kærernes Kurdere

2014 – Madholdet fra Lokalhus Syd

BILLEDE 2 

UNG TIL UNG RÅDGIVNING

Sidst i 90'erne begyndte der at komme fokus på unge der mistrives. Det budskab fangede en af Kærernes frivillige, Carina Corinth, som oprettede en telefonlinje, hvor unge kunne ringe ind og få råd og vejledning og nogle gange bare have nogen at snakke med.


 BILLEDE 1



2000

Livskvalitet og varme – juleaften

Ingen skal holde jul alene, det var ideen da flere frivillige satte sig sammen og dannede foreningen Livskvalitet og Varme. I samarbejde med Rødovre Kommune har der været afholdt juleaften i Kærene hvert år siden 2000. Der deltager mere end 100 børn og voksne, der ikke har nogle at holde jul med, eller har brug for den hjælp det er, når mere end 20 frivillige træder til og hjælper med både julemad og julestemning. Den helt store primus motor har igennem årene været Jette Jensen, som sammen med en masse frivillige hvert år har arbejdet som små heste i hele december måned, for at få det hele til at spille juleaften

BILLEDE 1 OG 2 

MULTISPORT

Sportens sociale og disciplinære styrker kan bruges mange steder, og disse evner havde Heikki, Rødovres anerkendte ishockey træner, som blev frontfigur i projekt Multisport. Her tog man fat på nogle helt konkrete tiltag; at få styr på de unges skolegang, ved at arbejde tæt sammen med skolen og få struktur på fritiden gennem sports- og fritidsaktiviteter, hvor multiboldbanen var samlingspunktet.

En gang om året tog 10-12 udsatte drenge, som ikke skulle noget i sommerferien, på tur med Heikki og Søren fra boligselskabet, og nogle gange med besøg fra lokalpolitiet. En uge i sommerlandet med idræt og oplevelser.

Mere end 300 drenge har været igennem multisport. I den periode det har eksisteret, har man bl.a opstartet 4 ungdomshold i BK vest.


 BILLEDE 3



2001

Udvidelse af Café Biblioteket

Café Biblioteket har altid været omdrejningspunkt for den boligsociale indsats og indtil 2001 havde vi 150 m² at boltre os på

BILLEDE 1 

Stedet udviklede sig nu til også at rumme kommunens borgerservice, og det krævede flere kvadratmeter. Cafeén gik fra 150 til 450 m², til glæde for rigtig mange beboere. Borgerservice viste sig nu ikke som den helt store succes, men de mange nye kvadratmeter skabte grobund for endnu flere sociale aktiviteter i området.

De nye lokaler, som blev endnu bedre i 2010, med et nyt indgangsparti og en super terrasse, bliver brugt af flere og flere og bliver ofte bemærket og anerkendt af gæster udefra.

 BILLEDE 2 OG 3




2002

Storelegedag

En af KAF'kas helt store succeser var Store Legedag, som blev afholdt første gang i 1997 og de efterfølgende 10 år

Græsarearealet ved Agerkær var ofte propfyldt med børn, forældre og bedsteforældre, især når solen tittede frem og gjorde dagen til børnenes fest med hoppeborge, sømbod, rodeotyr, flødebollemaskine, tovtrækning, sækkvæddeløb, brandbiler med skum, tombola og trailer med legetøj foruden pølser, øl og sodavand.

 BILLEDE 1, 2, 3, 4 OG 5


Alt det her lod sig kun gøre fordi KAF'ka, og foreningens mange frivillige, havde knoklet med opsætning dagene op til, og mødte frem med massevis af go energi og socialt samvær når dagen skulle afvikles. Oprydning tog de sig naturligvis også af! KAF'ka kunne noget særligt; at skabe sammenhold og gøre det sjovt og attraktivt at være frivillig, ting som vi stadig nyder godt af i boligområdet.



2003

Ny økonomi

Forebyggende socialt arbejde har man altid troet på i boligorganisationerne, så da regeringen trak deres midler til den boligsociale indsats i 2002 væk, stod Landsbyggefonden klar til at tage over. Der blev ved samme lejlighed lavet en samarbejdsaftale mellem Rødovre kommune og de lokale boligafdelinger, en aftale der stadig er gældende, og et samarbejde der stadig vokser sig stærkere år for år

BILLEDE 2, 3, 4 OG 5 

SANKT HANS

Ikke alle år holder det tørvejlr til Sankt Hans, og sådan var det også i 2003, hvor det store bål blev samlet ved søen, men aldrig blev tændt fordi regnen hølvede ned. Men Sankt Hans aften skulle jo fejres, så den blev flyttet til Café Biblioteket, hvor Britt Jensen holdt båletalen og gårdmand Buller efterfølgende synes, at indkøbte heksehyl skulle fyres af inde som ude. Festligt var det, især da røgen udviklede sig så meget, at man også fik besøg af 2 brandbiler, så fik de også lidt røg den aften.

KAF'ka arrangerede Sankt Hans 4 gange, brandbilerne kom ikke på besøg hver gang!

 BILLEDE 1




2004

PISK ... eller "Piger, Integration, Sport og Kultur"

PISK lyder ikke rart, men det var det i Kærene og Bybjerget, hvor det var et tilbud til piger mellem 6 og 15 år, som havde lyst til pigefodbold, lektiecafe og andre aktiviteter. Formålet var, at støtte etniske piger til god integration, bl.a gennem foreningslivet og motivation til uddannelse.

I dag ses resultatet tydeligt på boldbanerne langt Agerkær, hvor boldklubben BK Vest har en god og aktiv integreret pigefodbold afdeling.

 BILLEDE 1, 2, 3, 4, 5 OG 6



2005


BSPP Netværksmøder ...

Er noget vi kan i boligområdet i Rødovre Syd. BSPP står for: Boligselskaber, Skole, Socialforvaltning, Politi – og er en udspringer fra SSP, et netværk som har vist sig endnu stærkere med boligområderne med ved bordet

Dette netværk har eksisteret i alle årene, og er i dag et af de stærkeste netværk, som er med til at skabe tryghed i boligområdet.

Hvad kan det så, det her BSPP netværk? Har vi et problem i boligområdet, så kan vi gøre noget ved det lyn hurtigt i netværket. Vi kan arbejde kriminalpræventivt, hvilket har vist sig at give gode resultater gennem mange år. Ungdomskriminaliteten, herunder hærværk og indbrud, er dalende i Rødovre og det mærker vi også her i boligområdet, og vi er sikre på, at den kriminalpræventive indsats har stor betydning for det.

Vi er afhængige af, at alle hjælper hinanden – noget vi er gode til i Rødovre.

 BILLEDE 1, 2 OG 3




2006

Højhuse i blæsevej

En vinterstorm rammer Nytårsnat mellem 2006 og 2007 landet, og Rødovre kommer på landkortet, sådan helt bogstaveligt. To højhuse i Ruskær og Agerkær svajede så meget i vinden, at man besluttede at beboerne skulle evakueres

Det var begyndelsen på enden, hvor højhusene styrtede i grus den 13. maj 2012. Sprængningen af de to højhuse var en stor lokal begivenhed, ligesom resten af Danmark fulgte med på direkte på TV. Interessen var så stor for sprængningen, at hele området var afspærret, og man skulle være beboer i området for at følge det hele på tættest hold.

 BILLEDE 1, 2, 3, 4 OG 5

En sådan begivenhed kunne godt have skabt en del utryghed i området, men helt fra start, blev det lokale netværk af professionelle og frivillige samlet. Det betød, at informationer kom ud i god tid, at frivillige trådte til med at lave morgenmad til dem der skulle ud af lejlighederne og var med til at gøre dagen til en god og tryk dag, på trods af situationen.



1

2007

Ro i Kærene .. kan forstås på flere måder


Denne gang var det 2 romaskiner det handlede om. Nu kunne alle i boligområdet deltage i træning med høj puls efter planlagte træningsprogrammer, med en krævende "træner", der ofte krævede syre i armene og vabler på hænderne, af de fremmødte

Ud over fællesskabet med de øvrige "veltrænede mænd" og de månedlige konkurrencer, hvor man roede stafet på eet ergometer, så kom alle i rigtig god form. Højdepunktet var den månedlige stafet hvor man konkurrerede med andre hold fra resten af landet. Romaskinerne står stadig klar til en hurtig tvekamp eller et hårdt træningsprogram, for alle der har lyst.

 BILLEDE 1

GÅRDMÆND DELER ERFARINGER

I mange år har gårdmændene i Kærene og Bybjergget arbejdet mest på egen boldbane. Men i 2007 fik ejendomskontorerne ofte besøg af den nye boligsociale koordinator – hvis adgangstegn ofte var en stang wienerbrød. Her opdagede vi, at et samarbejde med gårdmændene på tværs af boligafdelingerne og med den boligsociale koordinator både gav nye og gode relationer til alle og ikke mindst områdets beboere.

 BILLEDE 2 OG 3

I dag mødes gårdmændene, når de indkaldes til netværksmøder 4-5 gange om året, med bl.a lokalpoliti og andre samarbejdspartnere. Hvert år tager vi sammen på seminar, hvor man deler viden, udveksler erfaringer og ny viden kommer til. Det kan være emner som affaldssortering, håndtering af psykisk syge, førstehjælp eller opmærksomhed omkring demens.



2



3




2008

SMS kursus

Mange unge er gode it brugere og mange ældre kan lære lidt af det. Derfor indledte vi et samarbejde med den lokale dagskole, hvor eleverne i dansktimerne lærte hvordan man lærer fra sig og formidler fingernemme færdigheder på telefonen til ældre som bare gerne vil kunne skrive en sms til deres barnebarn

"Det er de forbandede øer der giver problemer" siger Maud og trykker løs på de små taster. "Du skal bare trykke 6 gange på tasten med a" siger Solvej opmuntrende. Men Maudes telefon gør stadig knuder. "Så må du spørge geniet" siger Solvej og peger på Berhan, der er en af de fire unge undervisere.

Undervisning gav selvtilid på begge sider af bordet, og som en sidegevinst var sms-undervisningen med til at bygge bro mellem de unge og ældre i området.

 BILLEDE 2 OG 3

STAVGANG

Et modefænomen som også fandt indpas i Kærene. Og det skulle gøres ordentligt, så vi startede ud med instruktør, stængerne skulle sættes rigtigt, det kan alle i dag hvor gruppen er selvkørende, eller skulle man sige "selvgående". De vandrende pinde går stadig hver tirsdag fra Cafe Biblioteket.

 BILLEDE 1




2009

Street GAM3

Det kendte gadeidræts projekt kom til Kærene med basket, fodbold og høj rap-musik. Med nogle superseje basket spillere som trænere, trak det unge drenge og piger på multiboldbanen flere gange om ugen

Formålet var at demonstrere, hvordan idræt og integration spillede sammen på gadeplan. I mange år, var multiboldbanen, og en masse frivillige unge, omdrejningspunkt for idræt og fællesskab, og et alternativ til den organiserede idræt. Mange blev efterfølgende medlem i lokale idrætsklubber.

 BILLEDE 2, 4 OG 5

UNGE TIL MIKROFONEN

Ideen bag projektet var, at unge mellem 14 og 18 år i Rødovre Syd skulle få mere indflydelse i deres hverdag, ved at komme til orde og arbejde med projekter de selv havde formuleret.

Først ansatte man to såkaldte "gatekeepers" der kunne åbne døre til andre unge i området, de hed Minja og Omair. Og sammen med Tine Sønderby stod de, og andre unge, bag projekter som hjemmesiden "Ung i 2610", videoen "Lys på multiboldbanen", som stadig kan ses på Youtube, beach-party og et tegneprojekt hvor de unge beskrev hvordan deres hverdag kunne forbedres.

 BILLEDE 1 OG 3



2010

” Forårssolen var gavmild i maj, og vi havde noget der mindede om en mindre bydelsfest, da 80 beboerne kom til fællesgrill på terrassen ved Café Biblioteket. Vanen tro blev der smagt på hinandens lækkerier, og da bålet var brændt ned til gløder, blev der grillet skumfiduser til glæde for store og små ”

IT FOR @LLE – NETHOOD

Nethood blev igangsat for at afhjælpe de problemer, som mange it-brugere møder i deres dagligdag. I samarbejde med bl.a frivillige fra ungdommens Røde Kors, Microsoft og foreningen nydanskere åbnede vi en IT Cafe, som skulle være et læringsmiljø for unge og ældre. Men ad vejen måtte vi dog erkende, at behovet var større hos de ældre end hos de unge. Mange fik hjælp i de 3 år IT cafeen eksisterende.

 BILLEDE 1

GRILL PÅ TERRASSEN

I sommeren 2010 fik vi både nyt indgangsparti og en flot ny terrasse til deling med Milestedets skole. Den nye lækre terrasse betød, at vi kunne invitere alle beboerne til fredagsgrill.

Terrassen er stadig et stort aktiv og bruges flittigt både sommer og vinter.

 BILLEDE 2, 3, 4 OG 5



2011

Seminar for frivillige

Normalt er det frivillige der giver til fællesskabet, men i 2011 havde Styregruppen i Kærene og Bybjerget i samarbejde med Rødovre Frivilligcenter besluttet at give tilbage til alle Rødovres flittige frivillige

75 frivillige og ca. 40 foreninger var repræsenteret. Dagen var tæt pakket med workshops og oplæg, og masser af snak på tværs af de mange foreninger.

Seminarret havde et fokusområde og et slagord:

- Få indflydelse og brug den
- Alle vil elske dig – til gengæld får du ikke løn

 BILLEDE 1 OG 2

KONTAKTANNONCE  BILLEDE 3

BORDTENNISBORD SØGER SELSKAB

Jeg er et ungt og attraktivt bordtennisbord på nær ved 900 kilo som søger daglig selskab. Jeg bor i verdens bedste boligområde, nær København, og få meter fra Café Biblioteket. I ved der hvor hestene vrinsker. Jeg savner selskab i hverdagen, men trives også godt i store selska-

ber, især i weekenderne. Alt har interesse, ung som gammel, øvede eller nybegyndere, for sjov eller helt seriøst.

**Slagfærdige hilsner
Mr. Green**

Ps: Bat og bolde kan lånes i Café Biblioteket på hverdage mellem 9 og 14.



1



2



3

2012

I tråd med verden

ITMV er et integrationsprojekt med systuer i blandt andet Ishøj, Rødovre og på Vesterbro

I 3 år var projektet en del af den boligsociale indsats her i Kærene, og som for alvor kom i rampelyset, da de fik besøg af Kronprinsesse Mary på modemessen i Bella Centret.

 BILLEDE 1 OG 2

Formålet var at fremme 2-kulturelle kvinders sociale, kulturelle og økonomiske integration i det danske samfund, igennem kvindernes kendskab til håndarbejde og design.

Fredag den 3. februar kom Kronprinsesse Mary forbi kvindernes stand på modemessen i Bella Centret. Kronprinsessen spurgte meget ind til håndarbejdet og markedsføringen af deres etniske brand, og glædede sig ved, at kvinderne i ITMV holder de gamle håndværks traditioner i live.

Kvinderne fik en enestående mulighed for at eksponere deres smykkekollektion og andet kunsthåndværk for den danske og internationale presse.

BUKETTEN

Kærene har sin egen "Buket" som beboerne kan give til en der har fortjent en buket blomster. Man sender blot et par ord hvor man begrundet hvorfor – buketten uddeles 4 gange om året. En sommerdag skrev Yasemin Keskin sådan: "Vi har verdens sødeste nabo, han hedder Adana. Hvis Ben-

 BILLEDE 3

jamin, min lillebror, eller jeg er alene hjemme, kan vi altid komme ind til ham, og f.eks låne telefonen. Eller hvis vi er løbet tør for noget når vi skal lave mad, så låner han gerne olie eller andet ud. Ja, man kan sige at han faktisk hjælper med alt – hvor er vi heldige at bo ved siden af ham!"



2013


Prærien på ferietur til Fåborg

En bus med plads til 17 personer, lidt bagage, en del øl, 15 ferieglade Prærie-brugere, en ejendomsleder, en boligsocial koordinator og en smule gå på mod = opskriften på en ferietur som ingen vil glemme!

For nogle mennesker er ordet ferie et fremmedord – sådan er det lidt for brugerne af Prærien. Og sådan skal det ikke være i Kærene, derfor inviterede vi for første gang i 2013 Præriefolket med på en 3-dags sommerferietur til Fåborg. En tur i samarbejde mellem boligselskaberne og Rødovre Kommune.

Det blev en tur som ingen vil glemme, og de fleste gerne vil gentage. For når man ikke har været uden for Rødovres grænser i flere år, så er en tur til Fåborg rent faktisk eksotisk. Og hvis ikke eksotisk, så bare utrolig smuk. Vi boede i lejligheder tilnærmelsesvis i vandkanten, som bød op til, at finde både badedragten og fiskestangen frem. Fåborg bød også på en tur i Museums fængsel, og ja Torben genkendte en enkelt af cellerne indefra. Turen sluttede af i den lokale havn med farvel middag og en øl skål.

Siden har årets ferietur både gået til Stevns og adskillige gange til Bornholm. Og et er sikkert, hvert år bliver en og samme mand væk på turen, men bliver altid fundet igen, og hver gang når bussen rammer Nørrekær spørger folk "kan vi gøre det igen til næste år?".

 BILLEDE 1, 2, 3 OG 4



2014

Honninghaven – skaber sammenhold

”Det eneste jeg vidste om bier var, at de kan stikke”
Per Djursholm – En af de frivillige biavlere

Så kom der BYBlér i Kærene og rigtig mange ville gerne være med. 24 havde meldt sig, 20 mænd og 4 kvinder. Stader skulle males, der skulle voks i tavler, og så i gang med teoriundervisning. De fleste kendte ikke noget til biavl på forhånd.

Noget af det første vi lærte var:

- Dronningen lægger 3000 æg om dagen
- Hvis dronningen befrugter ægget bliver det en pige = arbejderbi
- Hvis dronningen IKKE befrugter ægget bliver det en dreng = drone (laver ingenting ud over at ”drikke kaffe-latte” inde i stadet – og befrugte dronningen 2 dage om året)
- Et stade (bifamilie) giver 30-50 kg honning om året
- For at bien skal kunne lave 1 kg honning til ”biavleren” forbruger den selv 8 kg!

25 ÅRS JUBILÆUM I LOKALHUS SYD


År efter år efter år har Lokalhus Syd lavet mad til områdets beboere hver torsdag fra september til Påske. Alle kommer for at spise og hygge sig, og flere deltager i aktiviteter efter maden, hvor der er litteraturklub, banko, kortspil, boldspil i gymnastiksalen m.m.

Fredag den 11. maj fejrede de 25 års jubilæum. 100 beboere deltog i festlighederne, og der var rift om billetterne, for er der nogen der kan holde fest så er det Lokalhus Syd!

 BILLEDE 4 OG 5

Det har været rigtig sjovt og lærerigt at arbejde med bierne, men det vigtigste er det fællesskab, der er bygget op omkring honninghaven. Den første år høstede vi 493 kg honning – alle var vildt stolte!

Honninghaven summer nu på sit sjette år, stadig med fællesskabet for øje og med honningen som et BI-produkt!


 BILLEDE 1, 2 OG 3



2015

Sommerferieture for børnefamilier

Siden 2010 har man kunne komme på sommerferieture i Kærene, sammen med sin egen familie og en masse andre familier fra Kærene og Rødovre

BILLEDE 2, 3, 4, 5 OG 6 

Med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond, Rødovre Kommune og Styregruppen, har vi kunne lave billige og fantastiske ture til Djursland og ikke mindst Bornholm.

Her en lille historie fra 2016:
Endnu engang har årets sommerferietur med Cafeen været en fantastisk oplevelse. Jeg og mine to drenge har været med 4 gange nu, og alle gangene har det været den bedste sommerferieoplevelse. Susanne og Lykke havde som altid fundet nogle spændende oplevelser for os børnefamilier.

En af oplevelserne var en sejltur fra Hammer Havn, som på trods af blæsevejr og bølger var en sjov og hyggelig oplevelse. Nogle af os roede i kajak, imens andre fik en guidet tur langs kysten forbi Hammers Hus. Brændegårdshaven fik også et besøg, hvor badelandet trods det lidt kølige vejr blev indtaget af børn og voksne og diverse vandrutchebaner blev afprøvet. En solnedgangstur i Gudhjem blev det også til, med et besøg i is butikken i Gudhjem.

En varm TAK fra Lukas, Mathias og Jeannie

CYKELDILIGENCEN

En cykeltur er sundt, men den er meget mere end det. Formålet med styregruppens to cykel-rickshaws er, at alle i Rødovre, der er gangbesværende og måske derfor har svært ved at komme ud og være en del af fællesskab i boligområdet, kan bestille en tur i cykeldiligencen. Alle kan faktisk bestille en tur. På turen snakkes der om minder, oplevelser og meninger. Det kan være at man ændrer rute, stopper op og drikker kaffe. Det vigtigste er, at man hygger sig, griner, oplever og mindes.

Vil du være frivillig cykelpilot, kan du blive uddannet hos Sus. 45 min kursus hvor man skal slingre mellem kegler, køre hurtigt og dreje skarpt, så har de fleste styr på cyklen. Lige nu har vi 12 frivillige cykelpiloter der drøner rundt med ældre eller gangbesværede fra Kærene og Bybjerg, Ørbøgård, dagcentret og doktorhaven.

 BILLEDE 1



2016

Kærhaven

Byhaver er blevet så moderne, og vi er jo med på noderne i Kærene, sådan en måtte vi naturligvis også have

I løbet af foråret spirede en ny have frem i hjørnet af Maglekær 1-8. Området havde været tilgroet med buske og træer, men i 2015 anlagde AKB græs, og iderige beboere så muligheden for en byhave. Og efter en del møder, og et kærligt blik til driften om muligheden for at par hjælpende hænder en dag eller to – så fik fællesskabet en have op af stå, hvor man nu bliver budt velkommen af nikkende solsikker, frodige bede og et drivhus fuld af tomater. Kærhaven har dannet en forening hvor alle er velkommen.

 BILLEDE 1 OG 2

FISKETUR PRÆRIEN

I mange år har Fiskeklubben i Kærene arrangeret en fisketur for øl-drikkerne på Prærien. Det er altid en rigtig hyggelig tur, hvor nu også gårdmænd og lokalpoliti har fået lov at deltage.

Der er fanget andet end sild – Søren Lillevang fortæller: En dejlig tur på sundet en frisk søndag morgen med en flok morgenfriske lystfiskere fra Prærien, og den lokale fiskeklub bød på massevis af sild på krogen og enkelte torsk. Det store drama udspillede sig dog omkring Vores alle sammens Boligsociale Koordinator Sus som fik en krog i fingeren, og

så er det ellers op til den enkelte at gætte, om det var en lækker sild eller en klodset torsk der kom på krogen! Fiskekroge har modhager og denne sad så dybt at hun måtte på skadestuen for at få den fjernet. Heldigvis skete dette uden yderligere drama, og en dejlig tur på vandet med massevis af sild rundede en dejlig mild formiddag af, for de 15 deltagere.

Tak for en god tur til Prærien, og for god hjælp til fiskeklubben "Noget på krogen"

 BILLEDE 3, 4 OG 5



2017


HØNSEHAVEN

Én have gør det jo ikke alene, og da efterspørgslen for endnu en have var stor, og da områdets boligsociale koordinator har gok(ikke gak) i låget, måtte en ny have også indeholde en hønsegård. Opbygning af den tog drengene fra den lokale Tekniske Skole sig af, 38 beboere fra de 3 boligafdelinger mødte op til informationsmødet og 24 stod klar, da der skulle arbejdes med plantekasser, paller, drivhus, hønseoplæring i det store fællesskabs interesse.

I tæt samarbejde med driften, kom det hele op at stå med regler og retningslinjer i snor og vater.

I juni kunne haven indvies og 10 høns bydes velkommen. Og Høns Haven har fra starten skabt liv og sammenhold i området. Både for dem som er med til at passe høns og have, men også for dem som kommer forbi, og slår sig ned på bænken, for lige at høre hvordan det går med æglægning og ukrudt.

Alle som bor i Kærene kan være med i Høns Haven, og skulle andre være interesseret, er de garanteret også velkomne.

 BILLEDE 1, 2, 3 OG 4

FIXEBIXEN OG POST SYD

Gode idéer kommer ofte nedefra – og denne gang er ingen undtagelse. Per og John har fået et lille værksted på Café Biblioteket, hvor beboerne gratis kan få repareret de ting som er for gode til at smide ud. Sloganet er: "Dine gamle ting får et fix – i John og Per's bix"

 BILLEDE 5

Da Post Nord fjernede postkasserne i Kærene fandt Karin og Per straks på, at man kunne afleverer sine breve i Cafe Biblioteket, så skulle de nok bringe dem til en postkasse.

Det fik en beboer til at skrive:
"Del månedens buket i 2 – nej stop, det er for lidt!. Køb 2 kæmpe buketter og giv dem til Karin og Per for deres geniale idé med postkassen på Café biblioteket, og ulejligheden med at tømme den"

 BILLEDE 6

Sådan er det i Kærene, folk er vilde med at være frivillige her, både dem som bor her, men sør'ne også dem udefra. Måske det er frivillighedsfesten der trækker – se side 52 og 53.



2018

Bydelsmødre

Så kom Bydelsmødrene også til Rødovre. I samarbejde med SSP uddannede vi i foråret 11 bydelsmødre

CAFE MØDESTEDET

Kunne holde 1 års fødselsdag i juni 2018. Det nye mødested i Cafe Biblioteket, hvor alle, men især hvis man føler sig alene, kan komme forbi til aftensmad og en snak hver tirsdag.


Mødestedet er iværksat af Rødovre Udsatteråd, hvor Kærene både har ansatte og beboere repræsenteret.

 BILLEDE 3 OG 5

"En bydelsmor er en mor der har lyst til at hjælpe og støtte isolerede, sårbare kvinder de møder eller opsøger i deres lokalområde"

Over 15 mandage fik kvinderne en uddannelse, så de selv fik viden, der kunne gøre det lettere at begå sig i det danske samfund, men også gav dem kompetencer til at videregive denne viden til andre kvinder.

Nu laver Bydelsmødrene opsøgende arbejde, de bliver kontaktet af Kommunen for at høre om de vil komme og fortælle om deres arbejde til kommunens medarbejdere. Det kan også være en medarbejder der har kontakt til en kvinde som ønsker hjælp fra en bydelsmor. Der laves Kvinde Caffe hver anden måned, som er mere end godt besøgt og til efteråret 2019 stifter de sig som en forening. De er seje de bydelsmødre, og de taler 16 forskellige sprog!

 BILLEDE 1, 2 OG 4

2019

Næsten alle dage i Kærene er en fest, og frivillighedsfesterne er det altid!



BILLEDE 1 – FRIVILLIGHEDSFEST – ÅR 2018

BILLEDE 2 – FRIVILLIGHEDSFEST – ÅR 2009

BILLEDE 3 – FRIVILLIGHEDSFEST – ÅR 2012

BILLEDE 4 – FRIVILLIGHEDSFEST – ÅR 2017



BILLEDE 5 – FRIVILLIGHEDSFEST – ÅR 2011

BILLEDE 6 – FRIVILLIGHEDSFEST – ÅR 2016

BILLEDE 7 – FRIVILLIGHEDSFEST – ÅR 2008

BILLEDE 8 – FRIVILLIGHEDSFEST – ÅR 2013

BILLEDE 9 – FRIVILLIGHEDSFEST – ÅR 2007



Tak til vores sponsorer som har været med til at få denne bog produceret



